



Αυτό το ζωγραφικό έργο της Αννίτας Μπουλούτα βραβεύτηκε σε παιδικό διαγωνισμό για μαθητές Γ' Δημοτικού και τυπώθηκε σε χλιάδες αντίτυπα ως Χριστουγεννιάτικη κάρτα για το «Κέντρο Μεμνάς Οικογένειας και Παιδιού» στην Αθήνα. Ευχόμαστε η ημέρα και γαλήνη που απονένει αυτό το παιδικό έργο, να είναι τα δώρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς για όλους μας.



Καρυές

Η ΑΡΑΧΟΒΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ • ΕΤΟΣ 180 • ΦΥΛΛΟ 81 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 • ΨΑΡΡΩΝ 10Γ ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61 ΚΩΔ. 4500

Η εφημερίδα ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ εύχεται σε όλους τους αγαπητούς αναγνώτες και φίλους μας συμπατριώτες, όπου γης, Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα και το νέο έτος 2006 να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα, φέροντας ειρήνη, ησυχία, αυτοσυγκράτηση, καταστολή κάθε κακού και ανάδειξη των πραγματικών αγαθών της ζωής μας.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ Σ.Α.Κ.

Αγαπητοί συμπατριώτες και μέλη του Συνδέσμου μας.

Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και το νέο έτος 2005 να φέρει κάθε καλό σε σας, στην οικογένειά σας, στο αγαπημένο μας χωριό και σε όλους τους συμπατριώτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Η πρόεδρος Πρεσβετές Αννίτα
Α' Αντιπρόεδρος Ρέπουλης Μιχάλης
Β' Αντιπρόεδρος Διαντζίνης Παν/της
Γραμματέας Α Δαλακούρας Παν/της
Γραμματέας Β Τράκας Β. Νικόλαος
Ταμίας Δημήτρουλας Κων/νος
Δημ. Σχέσεις Λάτοη Λευκή
Δημ. Σχέσεις Μέρμηγκα Δήμητρα
Μέλη: Κουτσογέωργας Θεόδωρος
Τράκας Γ. Νικόλαος
Χάρακας Γιάννης

Η ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1949

Από τον Γιάννη Βελδέκη

Στις 8 Οκτωβρίου 2005, ημέρα Σάββατο, ο παπα-Γιώργης Μπλάθρας τέλεσε θεία λειτουργία, στον Άγιο Χαράλαμπο Βάμβακού και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ευεργετών της Βαμβακού αειμνήστων Σταύρου και Κωνσταντίνου Νιάρχου, και των γονέων αυτών. Παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Σπάρτης κ. Σαράντος Αντωνάκος, ο βουλευτής κ. Δαβάκη, ο δήμαρχος και το Δ.Σ. δήμου Οινούντος και όμορων δήμων, εκπρόσωπος του νομάρχη Λακωνίας, εκπρόσωποι στρατιωτικών, δικαστικών και διοικητικών αρχών, εκπαιδευτικού και αρκετός κόσμος.

Από την Αθήνα σίγουρα είχαν ήδη οι πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Βαμβακιτών και αρκετοί Βαμβακίτες της Αθήνας και παραβρέθηκαν στο μνημόσυνο.

Με μέρους του Ιδρύματος Νιάρχου παραβρέθηκε ο νέος πρόεδρος κ. Αγούριδης με άλλα μέλη του Δ.Σ. ως εκπρόσωποι του Ιδρύματος.

Μετά το μνημόσυνο έγιναν χαιρετισμοί και ομιλίες, με παρουσίαση όλων των έργων που κατά καιρούς έγιναν στην Βαμβακού και στο δήμο Οινούντος, με δαπάνες του Ιδρύματος Νιάρχου.

Ακολούθησε δεξιώσων προς τιμήν των επισήμων. Την όπλη οργάνωση είχε αναλάβει ο δήμος Οινούντος, στον οποίον ανήκει η Βαμβακού.



Η επιμνημόσυνη δέοντα στο μνημείο των Βαμβακιτών που έπεσαν θύματα της περιόδου 1940-1949 είναι πάντοτε μια πολύ συγκινητική τελετή.

- Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου εψάπιή επιμνημόσυνη δέοντα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αδικοχαμένων Βαμβακιτών της περιόδου 1940-1949, στο μνημείο τους, στον Αγκοπιά.

Παραβρέθηκε το εκκλησιαστικό συμβούλιο, που είχε την διοργάνωση του μνημοσύνου, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού Βαμβακιτών, ο πρόεδρος και τα μέλη του Ποιτιστικού Συλλόγου Βαμβακιτών και πολλοί συγγενείς των πεσόντων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ για να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Ανδρέου πολιούχου και προστάτου Καρυών Λακωνίας, κάλεσε τα μέλη του ώστε να επισκεφθούν το χωρό και να παρακολουθήσουν τον εσπερινό του Σαββάτου 26 Νοεμβρίου και τη θεία λειτουργία της Κυριακής 27 Νοεμβρίου. Πολλά μέλη ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και του Αγίου Ανδρέου, βοηθούντος, σταμάτησαν οι βροχές από το πρώιμο Σαββάτου κια όλοι απολαύσαμε ένα ωραίο φθινοπωρινό Σαββατούριακο.

Η θεία λειτουργία ήταν κατανυκτική και ευτυχώς στην ωραία φαλαμώδια του παπα-Στράτη προστέθηκε η επίσης ωραιότατη φωνή του Πάνου Αρδάμη, που έχει διοριστεί ως ψάλτης του χωριού. Έγινε η καθιερωμένη αρτοκλασία, προσφορά του Συνδέσμου και με την απόλυτη όλων ευχήθηκαμε βοήθειά μας, και του χρόνου όλων εδώ. Ακολούθησε ωραίο γεύμα στην ανανεωμένη ταβέρνα Παπασταύρου, με καλό φαγητό και ευχάριστη ατμόσφαιρα Χρόνια Πολλά!



Το Δ.Σ. και μέλη του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών έχω από τον Άγιο Ανδρέα στις 27-11-05

ΟΚΤΩΒΡΗΣ

Ο ΜΗΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ

μας παιδιά.

Είναι πάντα δύσκολο να δώσει κανείς με πόλια εκείνο που νιώθει στην καρδιά του κι είναι χίπιες φορές πιο δύσκολο όταν αυτό που νιώθει είναι τόσο μεγάλο και τόσο δυνατό, που τα πόλια δεν το χωρούν.

Τι να πούμε πιοπόν;

Να μιλήσουμε για την ιστορία της 28ης Οκτωβρίου; Να αραδίσουμε ονόματα, χρονολογίες; Να αναφέρουμε βουνά και ποτίστες ή να ζητήσουμε τη βοήθεια των αριθμών; Τόσοι εμείς, τόσοι οι εχθροί, τόσα τα δικά μας τουφέκια, τόσα τα δικά τους, τα τανκς, τα κανόνια, τα βομβαρδιστικά. Μα το 40 δεν είναι μονάχα αριθμοί. Ισα-ίσα.

Αν κάτι εξευτελίστηκε, καταφρονέθηκε και περιγελάστηκε πιο πολύ είναι οι αριθμοί και η λογική τους. Δεν ήταν οι αριθμοί που ξεσήκωσαν το παύσιμο, που σύντριψαν τη φωτιά. Κάτι άλλο πρέπει να ήταν. Ήταν αυτό που ήμερε ψυχή.

Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η Ιταλία ζήτησε την παράδοση της Ελλάδας. Η απάντηση ήταν: ΟΧΙ.



Συνέχεια στη σελίδα 7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Η Σοφία και ο Μιχάλης Κάπηπης από την Κόρινθο (η Σοφία είναι κόρη των αείμνουτων Κων/νου και Ξακουστής Πετρούπια) βάπτισαν το αγοράκι τους στο πανέμορφο κυκλαδίτικο υπόγειο, Σίφνος στην ιερά μονή, Παναγία η Χρυσοπηγή στις 17-09-05 και το ονόμασαν Δημήτρη. Το μυστήριο επελέσθη μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα κι ακολούθησε δείπνο σε ένα πανέμορφο κέντρο στην παραλία «Πλατύς Γιανός». Νονός ήταν ο Βασίλης Κορομηλάς τραπεζικός υπάλληλος από την Κόρινθο.

Αγαπητοί μου Σοφία και Μιχάλη, να σας ζήσει ο νεοφύτος Δημήτρης και να τον καμαρώσετε όπως επιθυμείτε!

A.G.P.

ΓΑΜΟΙ

- Στις 25-9-05 παντρεύτηκαν στον ιερό ναό Παναγίας, στο Έλος, ο Ευστάθιος Ανδριανάκης, επιχειρηματίας, με τη Μαρία Νίκ. Κασιμάτη, από το Λέμνονα. Τα νυφικά στεφάνια αντάλλαξε ο Νικόλαος Σκάκης.

Ακολούθησε γαμήλιο γήνετι με πολλούς καλεσμένους στο κέντρο «Σταματάκη» στους Μολάους.

Ευτυχισμένοι γονείς η Ανθή και ο Γιώργος Ανδριανάκης μαζί με τους γονείς της νύφης καμάρωσαν το νέο ανδρόγυνο, ευχόμενοι μαζί με όπους τους καλεσμένους, συγγενείς και φίλους των δύο οικογενειών «κακή ζωή με υγεία και κάθε καλό».

- Στις 28-10-2005 στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου τελέστηκε ο γάμος για γενικού γιατρού Παναγιώτη Ιωάννου Ανδριόπουλου και της πνευμονοθύρου γιατρού Λαμπρινής Τίνα.

Ο Παναγιώτης είναι ο γιος του Ιωάννη και της Ελευθερίας Ανδριόπουλου (γένος Κουρτσούνη από τη Βαρβίτσα) και η Λαμπρινή είναι κόρη του Ευστρατίου και της Γιούλης Τίνα (γένος Μαντζαβράκου).

Το μυστήριο ευλόγησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος και τα νυφικά στέφανα αντάλλαξαν ο Ιωάννης Κουρής και ο Χρήστος Τίνας.

Ακολούθησε γαμήλιο δείπνο στο κέντρο «Διόνυσος» με πολλούς προσκεκλημένους, με ένα εξαιρετικό γήνετι που συνεχίστηκε μέχρι τις πρωινές ώρες. Το γάμο των δύο εκκεκτών νέων τίμησε με την παρουσία του ο νομάρχης Λακωνίας κ. Φούρκας, θείος της νύφης.

Ευχές όλων μας είναι «μια ζωή ευτυχισμένη, με κακή σταδιοδρομία, κακή οικογένεια με κακή υγεία».

- Στις 3-9-05 παντρεύτηκε στην Αγία Μαρίνα Θησέου, η Άννα Νικολούδάκη, δασκάλα, με τον Ιωάννη Γρεκιώτη, επίσης δάσκαλο. Η Άννα είναι κόρη της Βάσως Καπονικούλη από τις Καρυές. Ακολούθησε ωραίο γαμήλιο τραπέζι στο κέντρο «Κασσάνδρα» Βοτανικού, με ωραίο γήνετι.

- Στις 23 Οκτωβρίου παντρεύτηκαν στον Άγιο Ανδρέα Καρυών τη Μαρία Δημ. Καλαντζή με τον Παύλο Μιχ. Τζίντζη.

Η εφημερίδα μας εύχεται σε όλους τους νεόνυμφους κακή ζωή με αγάπη.

• Ένα ακόμη από τα κακά Αραχοβιτόπουλα, παντρεύτηκε, στη Σπάρτη. Είναι ο επιχειρηματίας Δημήτρης Γεωρ. Χονδρόπουλος που στη φωτογραφία κόβει την τούρτα του γάμου του με την αγαπημένη του Ιωάννα Κριτέση, Ασφαλιστική Σύμβουλο, στις 22 Μαΐου 2005.

Ο Δημήτρης έχει μαζί με τον αδελφό του Λεωνίδα το κατάστημα ανδρικών ει-

δών ASSORTI στην Σπάρτη, αλλά κρατάει και ευτυχώς για το χωρίο, το κουρείο του



μακαρίτη του πατέρα του στις Καρυές. Ευχόμαστε Κακή ζωή με καλούς προγόνους.

- Ένας ωραίος γάμος έγινε στην όμορφη Λευκάδα το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2005, στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, στην Κατούνα:

Ο Κώστας Χρήστου Ταρλαγιάς, από τον Άγιο Πέτρο, ορκωτός πλογιστής παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του και συνάδελφο της Μαριάννα Φωτίου Γεωργάκη.



Ο γαμπρός Κώστας Ταρλαγιάς με τους γονείς του και τη αδελφή του περιμένοντας τη νύφη.

Το όμορφο ζευγάρι μετά τη στέψη, δεξιώθηκε όλους τους καλεσμένους στο «Κτήμα Τσιρούφη» στο Νυδρί. Εκεί σε μια ωραία γιορταστική ατμόσφαιρα, οι νιόπαντροι μαζί με τους γονείς τους Χρήστο και Κατίνα Ταρλαγιά, Φώτη και Φρειδερίκη Γεωργάκη τα αδελφάτια τους, παπούδες και γιαγιάδες τους τρεις κουμπάρους τους Αναστασία, Γιάννη, Βάσω, δέχθηκαν τις ευχές όλων με εκπλεκτό φαγητό, μουσική και ζωρό χορό, μέχρι τις πρωινές ώρες. Ήταν ένας πολύ ωραίος γάμος.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

- Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2005 στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Ερμούπολης Σύρου, στις 7 μ.μ., έγινε ο γάμος της Τζίνας Πανοπούλου με τον Mark Schneider.

Η Τζίνα είναι κόρη του Ηλία Πανόπουλου, από τα Βούρβουρα και της Ελένης Παν. Μαχάρια από τις Καρυές.

Ακολούθησε ωραία δεξιώση στο εστιατόριο «Θαλάμη» της Ερμούπολης.

Εκεί το όμορφο ζευγάρι δέχθηκε τις ευχές των γονέων τους, αδελφών, φίλων και συγγενών που τους ευχήθηκαν καλή συμβίωσην και παντοτινή ευτυχία.



Αναλαμπάνουμε παραγγελίες για άρτους, μηνιμόσινα (δίσκους, αρτίδια, παζιμαδάκια) καθώς και γλυκισμάτα σύλων των ειδών για γάμους, βαπτίσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Σταυρούπη Δαλακούρα

Καρυές - Λακωνίας

Τηλ. κατ.: (27310) 95159, οικ.: 95587, κιν.: 6973-208360

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠ. ΣΠΑΝΟΣ

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου ήρθε η θηλυκή είδηση, στις Καρυές ότι ο Θόδωρος Σπανός σκοτώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ορεινή περιοχή έξω από την Τρίπολη. Ήταν μόνο 54 ετών, ένας εξαιρετικός νέος, πατέρας δύο κοριτσιών. Γιος του Σπύρου και της Μαγδαληνής Σπανού (γ. Κουτσόγεωργα) ήταν ταχυδρομικός υπάλληλος γι' αυτό συνάδελφός του από την Τρίπολη, ο περιφερειακός διεύθυντής κ. Ανδρέας Κουτσοδόμης, με συγκίνοια του απούθηνε τον επικήδειο:

Φίλης Θοδωρώ,

Αγαπητέ μας Συνάδελφε,

Βρισκόμαστε όλοι εδώ, τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, οι συγγενείς σου, οι φίλοι σου, οι συνάδελφοί σου, οι πατριώτες σου.

Ο ξαφνικός χαρός σου μας συγκλινίσει. Βρισκόμαστε εδώ για να σου απευθύνουμε τούτο στο χαίρε, απλά το μυαλό μας βαθειά, αρνείται να δεχτεί την πρόωρη μετάστασή σου.

Το νήμα της ζωής σου κόπικε στα 54 του χρόνια. Νωρίς. Είχες ακόμα να προσφέρεις τόσα πολλά στον εαυτό σου, την οικογένειά σου, την υπηρεσία σου.

Υπήρξες ένας άριστος σύντροφος, άριστος οικογενειάρχης. Υπήρξες άξιο στέλεχος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ένας άριστος συνάδελφος για όλους εμάς τους εργαζόμενους στην Περιφερειακή Διεύθυνση. Συνεπήστηκε στην δουλειά σου ικανός, έντιμος, αγαπητός σε όλους, άνθρωπος με αρετές.

Η πρόωρη φυγή σου μας στερεί τον καλό φίλο, τον άξιο συνεργάτη, τον ευαίσθητο άνθρωπο, το γνήσιο Λάκωνα από τις Καρυές με την αγέρωνη Λακωνική ψυχή.

Αγαπητέ μας συνάδελφε, αξέχαστε φίλε.

Τούτη την ώρα του ύστατου αποχαιρετισμού τα πόδια περιττεύουν. Μιλά μόνο βαθειά η σιωπή της ψυχής.

Εκεί στη γειτονιά των αγγέλων που πέταξε, να ξέρεις ότι εμείς δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

Αντίο Θοδωρή Σπανέ, αντίο καλέ μας συνάδελφε, αντίο φίλε μου. Σε αυτή τη γη να είναι επιλαφρύ το κώμα που θα σε σκεπάσει.

Αμέτρητοι συγγενείς φίλοι και πατριώτες, μαζί με τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του, τον συνάδελφον στο Κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής, όπου και η τελευταία του κατοικία.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΤΑΛΑΣ

Στις 11 Νοεμβρίου 2005 έφυγε από τη ζωή, πληρώτης ημέρων ο Γρηγόρης Ματάλας, σε πλικά 90 ετών. Γεννήθηκε και ζήσησε την ζωή στις Καρυές, την αγαπημένη της Ιταλο-γερμανικής Κατοχής και του Εμφύλιου. Είχε άμως και πάρα πολλά στην καλή τύχη να επιζήσει μέσα από τις θύελλες και με την καλή του σύντροφο Γεωργία Ξεντάρα, από

Άκουσες το προσκλητήριο σάπιοιμα του ΕΑΜ για αγώνα ενάντια στον κατακτήτη.

Κάθε πόλη, κάθε χωριό, κάθε κατύψι και λαγκάδι για γίνει τα μπούρια αντίστασης. Έπαβες μέρος στο πρώτο χτύπημα εδώ στην Αράχωβα ενάντια των εισβολέων. Έφυγες και σε ένα μήνα ξαναγύρισες, σε πάσανε, σε βασανίσανε, σε κρεμάσανε, τρία μερόνυχτα σε δέρνανε, σου ζητούσανε τα ονόματα αυτών που πήραν μέρος στη μάχη. Αρνήθης να μιλήσεις. Σε έστειλαν στο κοιλαστήριο του Ντατάκου και πέρασε τις φρικτότερες μέρες της ζωής σου σε κείνο το κρύο μαυσωλείο. Σε πήγαν 75 οκάδες και γύρισες 37.

Με την απελευθέρωση, άρχισε ο απνιής διωγμός των αντιστασιακών. Πήγαν στο βουνό με το Δ.Σ.Ε. Μετά την στρατιωτική ήττα του Δ.Σ. συνεπήθηκε και βασανίστικες, έκανες φυλακές και εξορίες μα δεν κιότεψες. Με το κεφάλι ψηλά περπάτησε στην πολύγραφη ζωή σου, με συμπαραστάτη την αγωνίστρια σύζυγο σου Γεωργία.

Χαιρέτα μας τους Κονταρών, Πρεκεζέ, Λεβεντάκη, Νταρμόδημο Πανούση Κερχουλή και όλους τους Αραχωβίτες και τις Αραχωβίτισσες που πέσανε σε αυτόν τον τίμιο αγώνα.

Από το βάθος της καρδιάς μας συλληπούμαστε τα παιδιά και τα εγγόνια σου, τους συγγενείς σου και τους συντρόφους μας. Αιώνια σου η μνήμη, αγαπημένες μας σύντροφες Πάνο.

ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Σε πηλικία 72 ετών, έφυγε από τη ζωή, κτυπημένος από την επάρτηση, ο Ανδρέας Τσιούλος, γιος του Νικολάου και της Βενέτρας. Ήταν ένας τίμιος και εργατικός κτηνοτρόφος, καλός άνθρωπος και οικογενειάρχης.

Παντρεμένος με τη Μαρία Μαντζουράνη, από τα Βούρβουρα έκαναν μια καλή οικογένεια με 4 παιδιά, όλα αποκαταστημένα και παντρεμένα. Έφυγε σχετικά νέος απλά άφος στο χωρίο τέσσερες νέες οικογένειες και 6 εγγόνια που θα τον θυμούνται με σεβασμό και αγάπη.

ΜΕΛΕΧΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

Ήταν το πρώτο από τα 8 παιδιά του Ηλία Μελεχέ. Ήρεμος και αγαπητός άνθρωπος, έζησε όπι τη ζωή του στις Καρυές ασχολούμενος, με κτηνοτροφικές και γεωργικές εργασίες. Δεν παντρεύτηκε, απλά του άρεσε το ταβέρνα, το κρασάκι, η παρέα με κουβεντούλια και τραγούδι. Ήταν συνταξιούχος του ΟΓΑ και πέθανε στο σπίτι του, στις Καρυές σε πηλικία 90 ετών, στις 31-10-2005.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡ. ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ

Στις 4-10-2005 πέθανε στην Αθήνα ο Κων/νος Κοψιαύτης, σε πηλικία 85 ετών.

Γεννήθηκε το 1970 και μεγάλωσε στις Καρυές και την φιλομάθειά του τον βοήθησε να περάσει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να γίνει πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1947, όποτε επεστρεψεύθη για δεύτερη φορά, μέχρι το 1950. Το 1955 πήγε στην Αμερική για μεταπτυ-

χιακές σπουδές, όπου παρακολούθησε και έλαβε τίτλους σπουδών από πολλά πανεπιστήμια, και σεμινάρια οδοντιατρικής.

Επέστρεψε στην Επιφάνεια το 1960 και το 1964 έγινε διδάκτωρ του Οδ/κού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής Παν/ου Αθήνας. Το 1968 εξελέγη έκτακτος καθηγητής και το 1970 τακτικός καθηγητής στην έδρα Προσθετικής, από την οποία συνταξιοδοτήθηκε το 1987. Ήταν άνθρωπος ευγενής, εξυπρετικός, αγαπούσε πολύ τις Καρυές και ενδιαφέρόταν για όλα τα προβλήματα του χωριού και των συμπατριωτών του. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος του Συνδέσμου Απανταχού Καρυάτων.

Η κηδεία του, στον Άγιο Δημήτριο Κηφισιάς, έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, απλά παρέστησαν αρκετοί συνάδελφοί του και μαθητές του από την Οδον/κή Σχολή και μήποσαν πολύ επανετικά για τον εξαίρετον καθηγητή, που πρόσφερε τη βοήθειά του με αγάπη και κατανόση στους φοιτητές και στους συναδέλφους του, πλόγω που συγκίνονταν ιδιαίτερα την κόρη του Παναγιώτα, τη σύζυγο του Εύα και όλους δύο των συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία.

ΕΛΕΝΗ Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΕΡΧΟΥΛΑ

Στις 30 Νοεμβρίου, κτυπημένη από την επάρτηση νόσο, πέθανε στην Αθήνα, η Ελένη χήρα Ευαγγέλου Κερχούλα, σε πηλικία 83 ετών.

Ήταν μια χαρισματική γυναίκα, μορφωμένη και με πολλά ψυχικά χαρίσματα.

Γεννήθηκε στο Κάιρο απλά μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.

Το 1952 παντρεύτηκε τον Αραχοβίτη δικηγόρο Ευάγγελο Κερχούλα και απότοπα σαν δύο εξαιρετικά παιδιά την Παρασκευή, Μαρία δικηγόρο και τον Παναγιώτη, μηχανόλογο, μηχανικό. Από τον Πάνο και τη Βίκυ επίσης μηχανικό, καμάρωσε τρία εγγόνια, τον Βαγγέλη, τον Σταύρο και την Σοφία-Ελένη.

Αγάπησε πάρα πολύ τις Καρυές και πρωτοστάτησε μεταπολεμικά στη δημιουργία της XEN Καρυών, που επί πολλά χρόνια βοήθησε στην επιμόρφωση των γυναικών του χωριού, σε πολλούς τομείς.

Υπήρξε επίσης μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού Καρυάτων και πρόσφερε πάντοτε θετικές υπηρεσίες σε όλες τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.

Ήταν μια γυναίκα ευγενική, γηγεκομήπητη και αγαπήθηκε όχι μόνο από την οικογένειά της, απλά και από όλους δύο των γυνώρισαν. Η κηδεία της έγινε στις 2 Δεκεμβρίου στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, απλά τα οστά της κατά την επιθυμία της θα μεταφερθούν στις Καρυές.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΟΝΤΑΛΩΝΗΣ
Στις 18 Σεπτεμβρίου γιόρτασε τα 101 χρόνια της ζωής του ο μπάρμπα-Γιώργης Κονταλώνης, με εξαιρετική σωματική και πνευματική υγεία, ευτυχισμένος, ανάμεσα στα παιδιά του και τα εγγόνια του.

Όμως, σε ένα μήνα, ξαφνικά ένα ανεύρουσμα ήταν στα πάντα την αιτία του θανάτου του, στην Αθήνα, στις 30 Νοεμβρίου, την ημέρα που νιόρταζε ο Άγιος Ανδρέας, στο αγαπημένο του χωριό.

Ήταν το 40 παιδί του Χαράλαμπου και της Καθηλίποτης Κονταλώνη (γένος Μεϊντανή) και έζησε στις Καρυές, όπου το 1945 παντρεύτηκε την Βασιλική Κων. Λεβεντάκη, με την οποία δημιούργησε μια υποδειγματική οικογένεια με τρία εξαιρετικά παιδιά: την Καθηλίποτη Μπαρμπαγιάννη, δασκάλα, την Μαρία Αντωνοπούλου, εφοριακή και τον Χάρο, επιχειρηματία, που χάρισαν στον σεβαστό πατέρα τους έξι εγγόνια. Ο μακαρίτης καμάρων γιατί είχε τέσσερα εγγόνια με πανεπιστηματικές σπουδές και τις δύο κορούνες του Χάρο καθές μαθήτριες.

Ήταν ένας από τους άξιους Αραχοβίτες, που με την εργατικότητά του έγινε από τους πρώτους αυτοκινητιστές, υπόδειγμα τι-

μότης και συνέπειας και μέχρι τα 72 χρόνια του, έκανε καθημερινά δρομολόγια Αθήνα-Σπάρτη με ιδιόκτητη φορτηγά αυτοκίνητα. Είχε κερδίσει τον σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη, όχι μόνον της οικογένειάς του και των συγγενών του απλά και των συμπατριωτών του και όλων δύο των γνώρισαν.

Αναπαύτηκε στις Καρυές κοντά στην αγαπημένη του σύζυγο Βασιλική, που έφυγε από τη ζωή το 1996.

Αιώνια η μνήμη του.



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ

- Τα καρύδια, που είναι το κυριότερο προϊόν της Βαμβακού, μαζεύτηκαν και εφέτος με σχετική ευκολία πλόγω της καλοκαιρίας. Η παραγωγή ήταν μικρότερη απλά η τιμή καθύτερη από απλούτο.

- Ο Μανούσος Μανουσάκης με το κινηματογραφικό του συνεργείο έμεινε τον Οκτώβριο επί μία εβδομάδα στη Βαμβακού γιρίζοντας σκινές για το έργο «Κρυφά Μονοπάτια», το οποίο προβάλλεται κάθε Παρασκευή στον Αντέννα.

ΘΑΝΑΤΟΙ ΒΑΜΒΑΚΙΤΩΝ

- Τον Σεπτέμβριο, πέθανε από γεράματα η Κων/να Σκούφη. Ήταν 94 ετών.

- Τον Σεπτέμβριο πέθανε στην Αθήνα ο Νικόλαος Γ. Σερβέτης, σε πηλικία 77 ετών, από την επάρτηση νόσου. Ήταν γιος του αειμνηστού Γεωργίου Σερβέτη, γραμματέα της Βαμβακού.

- Τον Οκτώβριο πέθανε η Μαρία Σοληντάρη, 76 ετών και ο Παναγιώτης Κορομβόκης, 81 ετών.

Αιώνια τους η μνήμη!

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2006 θα γίνει αιμοπήψια στις Καρυές, από Μονάδα Λήψης Αίματος που θα έθετε από τη Σπάρτη.

Παρακαλούνται άνδρες και γυναίκες που μπορούν να δώσουν αίμα να προσέλθουν στο Κοινωνικό Κατάστημα Καρυών, στην ισόγεια αίθουσα, ώρα 5-8 μ.μ.

Η Τράπεζα Αίματος Καρυών παρακαλεί όλους τους Αραχοβίτες και τους φίλους τους να μην αμείσουν γιατί οι αινάρικες για αιμ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Επιτυχίες από Τσούνη και Κλαδά. Διπλές χαρές είχαν οι αγαπητοί Γεωργία και Χρήστος Κυρ. Αθανασιάδης, από τον Κλαδά, αφού δύο εγγονές τους πέτυχαν σε ανώτατες σχολές με τις πανελλαδικές εξετάσεις 2005.

Α. Η Ελένη Γεωργίου Παπαδάκου, κόρη της Μαρίας Χρήστου Αθανασιάδου, πέτυχε στο Τμήμα Ιατρικής Σχολής Πανεπ./μίου Ιασσώνινων.

Β. Η Γεωργία Κυριάκου Αθανασιάδου (εγγονή του Χρήστου και της Γεωργίας) πέτυχε στο Φιλοποιηγό Τμήμα, Πανεπιστημίου Αθήνας.

Γ. Ο Νικόλαος Κυριάκου Αθανασιάδης πέτυχε στα ΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Ποιλιτικών Μηχανικών - Έργων υποδομής. Ο Νίκος είναι εγγονός του μακαρίτη Νίκου Αθανασιάδη.

Η Αναστασία Φώτη Αθεξηούπου, εγγονή των αγαπητών Τασίας (γ. Βαμβάτη) και Χαρού Κοτσόγεωργα) πέτυχε στη Νομική Σχολή Πανεπ./μίου Θεσσαλονίκης.

Ο Κωνσταντίνος Λυμπερόγιαννης πέτυχε και εισήχθη στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Παν/ου Αθήνας, με εξαιρετική επιτυχία. Ο Κων/νος είναι γιος του Παναγιώτη Λυμπερόγιαννη από τη Βαμβακού και της Ελένης Πρεκεζέ από τις Καρυές.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.

ΝΕΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Ο Ηλίας Σταύρου Μηνακάκης, πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπ./μίου Laquillas Ιταλίας, διορίστηκε και εργάζεται ως νοσοκομειακός γιατρός στο νοσοκομείο Σπάρτης και ως αγροτικός γιατρός στη Γκοριτάσ Λακωνίας.

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η Δήμητρα Κόλλαια, κόρη των δασκάλων Αγγελικής και Γεωργίου Κόλλαια από το Αφόσσου, πήρε πτυχίο από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Αθήνας.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΣ

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών στη συνεδρίαση της 14-12-2004 ενέκρινε πρόταση της προέδρου κ. Αννίτας Πρεκεζέ και αποφάσισε να βραβεύει κάθε χρόνο τους νέους και τις νέες που κατάγονται από τις Καρυές, για την επιτυχή περιώση των σπουδών τους στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Η απόφαση αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 18 Μαρτίου 2005, στον επίσημο χορό του Συνδέσμου, που έγινε με μεγάλη επιτυχία στο Κέντρο «Εποχές» στη Βριλησσία. Εκεί οκτώ (8) νέοι επιστήμονες που πήραν πτυχίο εντός του 2004, έλαβαν τα συγχαρητήρια και τα βραβεία του Σ.Α.Κ. μαζί με τα χειροκρότημα και τα «έγγες» των γονέων τους, των συγγενών και των συμπατριών. Ήταν μια επιβράβευση των κόπων και των προσπαθειών που κατέβαλαν για να διανύσουν τους δύσκοπους δρόμους της μάθησης και της επιστημονικής τους κατάρτισης.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι όλοι οι Αραχοβίτες μαθητές και φοιτητές οφείλουν να τιμούν την ποπούλημα κληρονομιά που τους άφησε ο άδιος πρόγονός τους, ο αείμνηστος ευεργέτης Αθανάσιος Ματάλας, χαρίζοντάς τους υποτροφίες σπουδών από το 1922 και ο επίσημος αειμνηστός Γεώργιος Σκιούρος, με το χρηματικό ποσό που παίρνουν οι απόφοιτοι της Σ.τ. τάξεως του Δημοτικού Σχολείου Καρυών, την τελετεία δεκατείας. Αυτά τα ειεργετήματα ασφαλώς δεν τα έλαβαν όλοι οι σημερινοί πτυχιούχοι, διώκω, η τιμή που πρέπει να αποδίδουμε στους ευεργέτες αυτούς εκτιμούμε ότι πηγαίνει πλήι-πλά με την τιμή που πρέπει να αισθανόμαστε για τους γονείς μας, τους δασκάλους μας και όποιον άλλον βοήθησε στη μόρφωσή μας.

Ο Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών, προκειμένου να βραβεύει σε όλους τους νέους-νέες που έλαβαν πτυχίο μεταπλικειακών σπουδών εντός του έτους 2005, καλεί τα μέην του και όλους τους συμπατριώτες να μας ενημερώσουν σχετικά. Χρειαζόμαστε ονοματεπώνυμα και σαφείς τίτλους σπουδών (τμήμα και σχολή).

Η βράβευση θα γίνει κατά τη διάρκεια του επίσημου χορού μας, αρχές Μαρτίου 2006, σε κέντρο που δεν έχει ακόμα επιλεγεί από το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να μας ενημερώσετε εγκαίρως.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΜΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

- 1) Οικία πωλείται από τους κληρονόμους της Βαρβάρας και του Γεωργίου Παρασκευουπλάκου, στις Καρυές. Το σπίτι είναι διώροφο, πετρόκτιστο, σε άριστη κατάσταση με οικόπεδο 800 τ.μ. και πλέον, άμεσα κατοικήσιμο και περιλαμβάνει αποθήκες και βοηθητικούς χώρους στην αυλή.
- 2) Επίσης αγροτεμάχια, ποτιστικά και όχι, δενδροφυτευμένα, σε διάφορες θέσεις, (συνοικικά 18 στρέμματα περίπου). Πληροφορίες τηλ. 27410-55398

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΔΗΜΟΤΗΣ	ΜΑΘ/ΚΑ	ΕΛΛ. Γ.Λ.	Μ.Ο.
1	ΑΡΦΑΝΗΣ	ΗΑΙΑΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ (ΚΛΑΔΑΣ)	18	10	14
2	ΑΡΦΑΝΗΣ	ΝΕΙΑΣ	ΗΑΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΘΕΟΛΟΓΟΣ)	18	14	16
3	ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΣΑΣΒΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΣΕΛΛΑΣΙΑ)	18	17	18
4	ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ (ΑΦΙΣΙΟ)	18	17	17,5
5	ΓΡΗΓΟΡΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΒΡΕΣΘΕΝΑ	14	14	14
6	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ	ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΚΟΣΜΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΣΕΛΛΑΣΙΑ)	20	18	19
7	ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΒΑΣΙΛΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΟΥ)			
8	ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΕΝΟΣ ΜΑΤΑΛΑ	20	15	17,5
9	ΚΑΝΕΛΛΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (ΓΕΡΑΚΙ)	20	18	18
10	ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΒΡΕΣΘΕΝΑ)	20	15	17,5
11	ΚΟΚΚΙΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΛΕΞΙΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΟΥ)	20	14	17
12	ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)	20	18	19,5
13	ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑΣ	ΛΩΑΝΑΣΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (ΓΕΡΑΚΙ)	14	15	14,5
14	ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ	16	18	16,5
15	ΛΙΑΠΑΚΟΥ	ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ	20	18	19
16	ΛΙΟΝΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ (ΚΟΡΙΤΣΑ)	14	20	17
17	ΜΑΛΤΕΖΟΣ	ΘΕΟΔΟΡΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ (ΑΦΙΣΙΟ)	17	18	17,5
18	ΜΑΝΟΥΣΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (ΓΕΡΑΚΙ)	20	17	18,5
19	ΜΟΥΖΑΚΗΤΗ	ΜΑΡΙΑ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΒΡΕΣΘΕΝΑ)	20	20	20
20	ΜΠΟΥΡΤΖΙΑΝΑΚΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ (ΚΟΡΙΤΣΑ)	20	17	18,5
21	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ	ΓΕΡΓΟΡΙΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΣΕΛΛΑΣΙΑ)	14	14	14
22	ΞΙΑΡΧΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ (ΠΑΤΑΝΑ)	20	15	17,5
23	ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΙΩΑΝΝΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ (ΚΟΡΙΤΣΑ)	20	19	19,5
24	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΤΥΡΙΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ)	14	16	15
25	ΠΑΣΣΑΔΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΒΡΕΣΘΕΝΑ)	20	17	18,5
26	ΣΙΟΥΤΟΣ	ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ	18	14	16
27	ΣΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΕΤΡΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ)	20	19	19,5
28	ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΙΩΑΝΝΑ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ)	20	17	18,5
29	ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΗ	ΜΑΡΙΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΒΑΡΒΙΤΣΑ)	18	16	17
30	ΦΛΟΡΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ (ΚΟΡΙΤΣΑ)	19	16	17,5
31	ΦΟΥΝΤΑΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ					

Με το γαϊδουράκι στη Σπάρτη

Από τη Συλλογή «Όταν ήμουν παιδί»

Περνώντας κάθε πρωί από το φούρνο της γειτονιάς μας με την ωραία βιτρίνα και τις ευχάριστες μυρωδιές, η σκέψη μου πάντα ταξιδεύει μακριά και οι αναμνήσεις μου αναβιώνουν τις αξέχαστες μυρωδιές του φούρνου της παιδικής μου παιδικής τότε που το ψωμί δεν ήταν είδος πρώτης ανάγκης αλλά πολυτέλεια. Μιλάνω βέβαια για τα χρόνια του πολέμου και της Γερμανικής κατοχής. Γυρίζοντας όμως πιο πίσω το ροή του χρόνου θυμάμαι, τις ωραίες άσπρες και παχουλές κουπούρες βαθιμένες στη σειρά μπροστά στο παράθυρο του φούρνου, κρεμασμένες σ' ένα κοντάρι, πλαχταριστές να μοσχομυρίζουν ένα τετράγωνο μακριά. Θυμάμαι ακόμη κι εκείνες που μας έφερνε ο πατέρας δυάν την Σπάρτη, που ήταν για μας, αλητά και για όλα τα παιδιά της εποχής μου, κάτι ανάλογο με τις καραμέπλες που περιμένουν τα παιδιά σήμερα, ή ένα ωραίο παγωτό. Με το που βλέπαμε την κουπούρα δεν μπορούσαμε να περιμένουμε το μαχάρι αλητά την κόβαμε κομματάκι, κομματάκι, μπουκίτσα μπουκίτσα και την τρώγαμε στα γρήγορα έτσι αφράτη και μοσχομυριστή που ήταν. Ήταν αδύνατο να περιμένουμε την ώρα του φαγητού οι πατέρες μας άφνες να χαρούμε το δώρο που μας έφερε έτσι στο δρόμο. Αυτό το ψωμί ήταν μια από τις πιο νόστιμες πικουδίδες της παιδικής μου παιδικής.

Υστέρα ήθελε ο πόλεμος, το ψωμί άρχισε να πιγοστεύει, οι άσπρες κουπούρες εξαφανίστηκαν, το σιταρένιο ψωμί ανακατεμένο με κριθράι και οι μπομπότα, δηλαδή το αραποσιτένιο ψωμί, πήραν τη θέση του σιταρένιου ψωμιού στο σανίδι του σπιτιού μας. Αλητά κι αυτά άρχισαν να σπανίζουν σιγά-σιγά. Το ψωμί το τρώγαμε με το μέτρο και τις περισσότερες φορές το βρέχαμε με νερό να μαρακώσει γιατί ήταν κατάξερο. Όσο δε, βλέπαμε τα καρβέλια στο σανίδι να πιγοστεύουν ο φόβος της έπιπληψης του φώτιαζε στην ψυχή μας και περισσότερο στην ψυχή των γονιών μας, προξενώντας έναν αβάσταχτο τρόμο κι αγωνία για την επόμενη πέμπτη. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, ένα μεσημέρι, να κατεβάζει απ' το σανίδι το καρβέλι το ψωμί, μια ιεροτελεστία που επαναλαμβανόταν πολλές φορές. Έβαζε μια καρέκλα να πατήσει γιατί το σανίδι ήταν ψηλά. Ξεσκέπαζε το ψωμί προσεκτικά από το πεσκίρι, έκανε το σταυρό της, έπιανε το καρβέλι, το φιλούσε, σκέπαζε προσεκτικά τα υπόνοια καρβέλια και κατέβαινε από την καρέκλα. Τοποθετούσε το καρβέλι στο τραπέζι μπροστά στον πατέρα για να το κόψει σε μεγάλες φέτες με μια ευπάρεσσα σαν ντάν πρόσφορο. Σέβονταν το ψωμί εκείνα τα χρόνια και δεν πετούσαν ούτε ένα κομματάκι. Αν μάριστα κατά πάθος μας έπεφτε κάτω κανένα κομματάκι, το καθαρίζαμε, το φυσούσαμε να φύγει ο σκόνη, το φιλούσαμε κι ύστερα το τρώγαμε.

Εκείνη την ημέρα η γιαγιά κατεβαίνοντας από την καρέκλα γύρισε και κοίταξε τον πατέρα και τη μπέρα μ' ένα τρομαγμένο βλέμμα, πένοντας:

- Τελείωσε το ψωμί Γιώργη μου. Τελευταίο καρβέλι και δεν έχομε αλητό απεύρινο να ζυμώσουμε αύριο. Τι θα κάνουμε;

- Μη στενοχωρίσασι μάνα, κάτι θα γίνει, απάντησε ο πατέρας με την αισιοδοξία του. Έχει ο θεός. Και συνέχιζε με την αγαπημένη του παροιμία. «Θεός του ξεμανίκων μανίκι του φοράει».

Και πράγματι, κάτι γινόταν πάντοτε και εξοικονομούσαμε πήγιο απεύρινο να ζυμώσει η μπέρα στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Την συγκεκριμένη αυτή ημέρα ο πατέρας μου πήγε στη Σπάρτη το μεσημέρι μόλις σχόδησε το σχολείο, και κατάφερε να βρει μια σακκούλα καλό σιτάρι. Είκε πάνε με τα πόδια, διότι αυτοκίνητα τότε δεν υπήρχαν, και φυσικά δεν μπορούσε να φέρει το σιτάρι ζηλιά, τέσσερα πέντε χιλιόμετρα περίπου, τόσο βάρος. Έπρεπε κάποιος να πάει να το φέρει με ζώνη. Ποιος όμως θα πήγαινε; Ο πατέρας είχε σχολείο και το απόγευμα και δεν μπορούσε να πειψεί διότι σαν μονοτάξιο που ήταν το σχολείο του, δεν είχε κανένα να τον αντικαταστήσει. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος δάσκαλος να πάει. Με πήγιν ο κάποιος στη Βρέθηκε, ή μάλισταν οι κάποιες.

- Θα πας εσύ, με την Αννίτα, μου πένει ο πατέρας, κοιτάζοντάς με σοβαρά. Θα πάρετε την κυρά Ευθυμίας το γαϊ-

δουράκι, θα πάτε στο φούρνο του κυρίου Καράγιωργα, θα σας το φορτώσει ο ίδιος και θα το φέρετε στο μέρος να το ανέσει ο μυλωνάς. Τους έχω μιλήσει εγώ και ζέρουν. Μην αντούσεις καθόδου, μου είπε.

Να μην αντούσεις. Και βόμβα από γερμανικό στούκας να έπεφτε δίπλα μου, δεν θα μου προξενούσε τέτοιον τρόμο. Ήμουν δεν ήμουν δέκα ετών και η αδελφή μου τρία χρόνια μικρότερη. Με κοίταξε με τρομαγμένα μάτια περιμένοντας την αντίδρασή μου αλητά κι εγώ ήμουν το ίδιο τρομαγμένη και παρέμεινα αμήπητη. Ζώα δεν είχαμε στο σπίτι μας για να είμαστε εξοικειωμένες με τα γαϊδουράκια και παρ' ότι που έσφραμε το γαϊδουράκι της κυρά Ευθυμίας, μιας γειτόνισσάς μας, ο φόβος μας ήταν μεγάλος. Επί πλέον μόνες μας δεν είχαμε πάει ποτέ στη Σπάρτη, που μας φινόταν τόσο μακριά και νάμα μάριστα με ένα ξένο ζώο; Δεν μπορούσαμε δύος να πούμε όχι στον πατέρα. Ό,τι έλλεγε για μας ήταν νόμος. Και παρ' ότι που σπάνια μας μάριστε, η ματιά του και μόνο ήταν διαταγή.

Η κυρά Ευθυμία πάντα γελαστή και χαρούμενη, έφερε το γαϊδουράκι μπροστά στην εξώπορτα του σπιτιού και μας έδινε οδηγίες ενώ εμείς αμήπητες και τρομαγμένες το κοιτάζαμε σαν να βλέπαμε θηριό ανήμερο. Κι όμως το γαϊδουράκι ήταν ένα μικρό ήσυχο ζώο που μας κοίταζε με τα μεγάλα αθώα του μάτια σαν να μας έδινε κουράγιο. Ήταν έτοιμο για το ταξίδι, εν αντιθέσει με μας τις δυο που κοιτάζαμε μια τον πατέρα, μια το γαϊδουράκι και δεν λέγαμε να ξεκινήσουμε. Τελικά, με τις παροτρύνσεις των γονιών μας, της γιαγιάς και της κυρά Ευθυμίας, ξεκινήσαμε δειπλά, δειπλά για το μεγάλο ταξίδι. «Μπορείτε και να το καβαρίζετε», μας φώναξε η κυρά Ευθυμία, «και να πάτε ξεκούραστα». Μα εμείς ούτε που δώσαμε σημασία. Να καβαρίσουμε μια κουβέντα είναι. Κι αν στρίψει και μας πάει αλητού, αντί να πάει στη Σπάρτη, τότε τι γίνεται;

Αδύντων. Έπιασα εγώ το γαϊδουράκι από το καπίστρι ενώ η Αννίτα περπατούσε δίπλα μου πιο φοβισμένη κι από μένα και προχωρούσαμε λες και πηγαίναμε στο Γοΐνοθά. Στα μισά του δρόμου κάποιος ξεθαρέψαμε πήγιο και βοήθησα στην Αννίτα ν' ανέβει στο σαμάρι, που το δέχτηκε με πολλή ευχαριστηση, ενώ εγώ εξακολούθησα να τραβάω το καπίστρι. Ο δρόμος ήταν έρομος σκεδόν μεσημεριάτικα κι αυτοκίνητο δεν συναντήσαμε κανένα. Προχωρούσαμε όμως στην άκρη του δρόμου στο χώμα κι όχι στην άσφαλτο μην τυχόν και παρουσιαστεί κανένα αυτοκίνητο έτσι ξαφνικά και μας παρασύρει. Φτάσαμε στο γεφύρι του Ευρώπη και σταματήσαμε πήγιο να καζέψουμε την δύορφη καθαρή κοίτη του ποταμού με τα κάτασπρα βότσαλα που ήταν διαθέσιμα.

Πεντακάθαρο το νερό κυπούσε χωρισμένο στα δυο. Το ένα μέρος του, το πιο βαθύ έτρεχε σύρριζα στο σπιτάκι του Κούμαρη πρασινίζοντας κάτω από τις καλαμίες και τις τιγές της σύρης, ενώ το άπλιο κομμάτι έμοιαζε με ένα μεγάλο φαρδύ αυλητά που κελάριζε αστραφτερό πάνω στα άσπρα βότσαλα, γεμίζοντας με μια μοναδική πρεμία την γύρω περιοχή. Πόσο μας άρεσε ο Ευρώπης έτσι μάριστα που τον βλέπαμε από ψηλά και τι ωραία πεντάβολα θα βρίσκαμε εκεί κάτω στα βότσαλα με μπορούσαμε να κατέβουμε στην κοίτη του. Μα έλα που είκαμε το γαϊδουράκι και την αποστολή μας να φέρουμε εις πέρας; Δεν γινόταν. Δε βαρίεσσα είπαμε, θα βρίσκαμε και στην Κελεφίνα πεντάβολα που ήταν και πιο κοντά. Τα πεντάβολα ήταν το αγαπημένο μας παικνίδι και τα όμορφα, γυαλιστερά, ολοστρόγυρα βότσαλα δεν βρίσκονταν τόσο εύκολα. Αφίσαμε το ποτάμι και προχωρούσαμε σιγά σιγά κουβεντιάζοντας έτσι που κωρίζαμε να το καταλάβουμε Φτάσαμε στη Σπάρτη. Ξέραμε την Καράγιωργα το φούρνο στη στοά απέναντι από το μουσείο όπου και κατατίθαμε τα γαϊδουράκια.

Αισθάνθηκα μια ανακούφιση που ήταν μεγάλη για την καρέκλα μου. Τελευταίο από μέρος του σχολείου, και κατάφερε να βρει μια σακκούλα καλό σιτάρι. Είκε πάνε με τα πόδια, διότι αυτοκίνητα τότε δεν υπήρχαν, και φυσικά δεν μπορούσε να φέρει το σιτάρι ζηλιά, τέσσερα πέντε χιλιόμετρα περίπου, τόσο βάρος. Έπρεπε κάποιος να πάει να το φέρει με ζώνη. Ποιος όμως θα πήγαινε; Ο πατέρας είχε σχολείο και το απόγευμα και δεν μπορούσε να πειψεί διότι σαν μονοτάξιο που ήταν το σχολείο του, δεν είχε κανένα να τον αντικαταστήσει. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος δάσκαλος να πάει. Με πήγιν ο κάποιος στη Βρέθηκε, ή μάλισταν οι κάποιες.

- Θα πας εσύ, με την Αννίτα, μου πένει ο πατέρας, κοιτάζοντάς με σοβαρά. Θα πάρετε την κυρά Ευθυμίας το γαϊ-

δουράκι, θα πάτε στο φούρνο του κυρίου Καράγιωργα, θα σας το φορτώσει ο ίδιος και θα το φέρετε στο μέρος να το ανέσει ο μυλωνάς. Τους έχω μιλήσει εγώ και ζέρουν. Μην αντούσεις καθόδου, μου είπε.

Να μην αντούσεις. Και βόμβα από γερμανικό στούκας να έπεφτε δίπλα μου, δεν θα μου προξενούσε τέτοιον τρόμο. Ήμουν δεν ήμουν δέκα ετών και η αδελφή μου τρία χρόνια μικρότερη. Με κοίταξε με τρομαγμένα μάτια περιμένοντας την αντίδρασή μου αλητά κι ε

ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ

Άλλο ένα εγγονάκι ήρθε και προστέθηκε στην οικογένεια του Σωτήρου και της Πότας Τσακαλάκη (γένος Λεβεντάκη): Στις 9-6-2005, ο γιος τους Θα-



νάσης και η Σόνια Τσακαλάκη απόχτησαν το πρώτο παιδί τους -κοριτσάκι- και το ονόμασαν Δανάν - (φωτογραφία). Στη διπλανή φωτογραφία είναι ο Σωτήρος και η Πότα το 1992 με την Αννίτα και Βασίλη Πρεκεζέ στο αγρόκτημά τους έξω από τη Μελβούρνη, όπου ο Σωτήρος, γνήσιος Βουρβουρανός, καθηιεργεί καστανιές με καλή παραγωγή. Να ζήσει η νεογέννητη και πάντα καλά νέα!

Παρασκευή Ιω. Κακριδά, τελείοφοιτος Λυκείου, έλαβε μέρος σε πλογοτεχνικό διαγωνισμό, στη Μελβούρνη, και πίρε το πρώτο βραβείο για το δίηγμα της «Μια Αραχοβίτικη ιστορία». Το θέμα της το επεξεργάστηκε από μια απότινη ιστορία του χωριού, που την είχε διηγηθεί η γιαγιά της Πότα Λεβεντάκη-Τσακαλάκη.

Θερμά συγχαρητήρια!

A.G.P.

Γάμοι

Στις 8-6-2005 παντρεύτηκαν στην Μελβούρνη η Διονυσία Ηλία Χασάπη με τον Μιχάλη Sironick επιχειρηματία, Γιουγκοσλαβικής καταγωγής.

Να ζήσει το νέο ανδρόγυνο με καλούς απογόνους.

Ταξίδια

Ωραίο ταξίδι στην Ελλάδα έκαναν ο Παρασκευάς και ο Peter Κακριδάς, καθώς και η Πέννη N. Βουκύδη.

Ευχές στέπησαν από τη Μελβούρνη, ο Ανδρέας και η Λέλα Κόρδαρη για «Καλά Χριστούγεννα και η νέα χρονιά να φέρει ό,τι καλύτερο σε όλους τους συμπατριώτες».

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Η Ελένη (Νίτσα Ρουμελιώτη, γένος Μελέκη) εύχεται σε όλους τους πατριώτες, όπου κι αν βρίσκονται, υγεία και αγάπη και να μην ξεχνάνε το όμορφο χωριό μας. Τους αφιερώνει αυτό το ποίημα, βγαλμένο μέσα από την καρδιά της.

Καρυές, πρωκό χωριό, που γέννησες γενναίους, έβγαλες επιστήμονες μα και καπεταναίους.

Πολλοί σε πολεμήσανε για να σε αποκτήσουν, σε κάψανε, προσπάθησαν για να σε γονατίσουν.

Μα εσύ εστάθηκες ψηλά με κυπαρίσσια χάρη

γι' αυτό κια όλες οι γενιές σε έχουμε καμάρι.

Κι αν φύγαμε στην ξεντιά, σε πήραμε κοντά μας, δεν φεύγεις απ' τη σκέψη μας ούτε απ' την καρδιά μας.

Η σκέψη όλων των παιδιών είναι πως να γυρίσουν να 'ρθουν, χωριό μου όμορφο, και να σε προσκυνήσουν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΑ G.A.

Η Σύντη Πούλος (Πουλοκέφαλου) από την ATLANTA πήρε το διδακτορικό της στην διατροφή και διαιτολογία από το UNIVERSITY OF GEORGIA στις 14 Μαΐου 2005.

Η Σύντη αναδείχτηκε διδάκτωρ με αρκετά βραβεία για την δουλειά της και δημοσίευσε πολλά άρθρα και με επιτυχία έκανε PATENT (πατέντα).

Η Σύντη καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών της εργαζόταν με το US. DEPARTMENT OF AGRICULTURE RESEARCH SERVICE. Μετά από ταξίδι στην Ελλάδα θα συνεχίσει την έρευνα για παχυσαρκία και διαβήτη στο National Institute of Health στο BETHESDA M.D.

Θερμά συγχαρητήρια στην Σύντη και στους καλούς γονείς της. Ιδιαίτερα στην καλή φίλη της εφημερίδας την Ευγενία.

A.G.P.

ATLANTA

Αυγούστου 22 2005

Καλή μου Αννίτα γεια σου.

* Στην GASTONIA γιορτάσαμε και πάλι το ετήσιο πανηγύρι μας. Συχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους όσους κουράζονται για χρόνια για να καιρύμαστε κάθε χρόνο όλοι μας.

Μας δόθηκε και πάλι η ευκαιρία να σημίσουμε να χαρούμε ο ένας τον άλλον να τα πούμε μεταξύ μας οι μεγάλοι καθώς και τα νέα παιδιά μας.

* Μέσω της εφημερίδας θέλω να ευχαριστήσω εγώ και η οικο-



γένεια μου όσους άνοιξαν τις καρδιές τους και τα σπίτια τους και μας δέχτηκαν στο ταξίδι που κάναμε όλοι μαζί μετά από 34 χρόνια.

Χίθια ευχαριστώ στον καθένα χωριστά και σε όλους μαζί.

* Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πατριώτες μου του Βουρβουράσιου που όταν έμαθαν ότι η κόρη μου Σύλβια μετακόμισε για δουλειά στο MARYLAND έκαναν το αδύνατο δυνατό να την γνωρίσουν, να την βοηθήσουν και να την φιλοξενήσουν.

Η ζεστασιά της καρδιάς τους, η φιλοξενία τους κυριολεκτικά με συγκίνηση.

Αυτή την ζεστασιά και την αγάπη των ανθρώπων είναι που θυμάμαι εγώ σαν παιδί μεγαλώνοντας στο χωριό. Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι διατήρησαν σε τούτη την απέραντη χώρα που βρέθηκαν την φιλοξενία και την αγάπη για τους πατριώτες και συγχωριανούς, και την εκφράζουν με κάθε τρόπο και την δείχνουν και στην καρδιά μας με τον τρόπο τους και το παράδειγμά τους.

Δεν βρίσκω πίστη να τους ευχαριστήσω.

Εμαθαν απλά δεν είναι την ευαγγείληση να ωρίμαστε οι Βαγγέλης Ματζουράνης (πατζίμιος) έκανε βιβλιό έχειων στο κάθε οικογένεια του χωριού μας, τα Βούρβουρα.

Είμαι σίγουρη ότι θα είναι ένα έργο τέλειο γιατί ο Βαγγέλης το κάνει με τόση αγάπη και αφίλοκερδώς.

Αξίζει την υποστήριξη όλων των Βούρβουρων.

Ευχαριστώ
Ευγενία

ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Κωνσταντίνος Συνοδινός

Στις 19 Οκτωβρίου 2005 πέθανε στο Ιατρικό Κέντρο Καρολίνας ο Κων/νος Συνοδινός σε ηλικία 90 ετών. Γεννήθηκε το 1910 στο Θεοφόρο Σπάρτης και ήταν γιος του Γεωργίου και της Χάιδως Συνοδινού. Ήταν ένας δυναμικός νέος, και το 1950 εκλέχτηκε πρόεδρος της Κοινότητας Θεοφόρου, θέση την οποία διατήρησε επί 10 χρόνια και βοήθησε το χωριό του, εργαζόμενος τίμια και συστηματικά, κατά τα δύσκολα εκείνα χρόνια.

Το 1955 είχε την καλή τύχη να συναντήσει και να παντρευτεί την εξαίρετη Αραχοβιτούπα Άννα Κοψιάνη (Βλάχου) και από την παντρεύσαν δύο καλές κόρες την Γεωργία και τη Χάιδω.

Άνθρωπος τοπιμπρός και αποφασιστικός, άφησε το 1967 την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο Charlotte N.C. όπου βρίσκοταν με πολύ καλές εργασίες όλη η οικογένεια της Άννας. Νέο ξεκίνημα, νέες εργασίες στον Νέο Κόσμο, όπου όλα πήγαν καλά, οι κόρες μορφώθηκαν και αποκαταστάθηκαν με καλούς γάμους καρίζοντας στους σεβαστούς γονείς τους εγγόνια, που τους πρόσφεραν τον σεβασμό και την αγάπη τους.

Στην κηδεία του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, ο αγαπημένος σύζυγός του Άννα, αδέηφια, ανήψια και αμέτρητοι ομογενείς αποκαιρέτησαν έναν θαυμάσιο σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό, φίλο και συμπατριώτη, που κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση όλων των ομογενών.

Peter Μεντής

Στις 29 Οκτωβρίου 2005 πέθανε στο Anderson S.C. ο Peter (Παναγιώτης) Μεντής, σε ηλικία 73 ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αράχοβα και ήταν ένα από τα παιδιά του Γιώργου και της Δημητρίας Μεντή. Μετανάστης στην Αμερική, εργάστηκε σκηνήρα και με τη σύζυγό του Βασιλική Ροζάκου-Μεντή δημιούργησαν μια καλή οικογένεια με δύο γιους Γιώργο και Δημήτρη, από τους οποίους καμάρωσαν 5 εγγόνια.

Έζησε στο Anderson S.C., όπου έγινε η κηδεία του, εν μέσω όπης της οικογένειάς του, των αδελφών του, πολλών συγγενών και φίλων ομογενών και άλλων.

Στις 10 Οκτωβρίου πέθανε στο Παρίσι ο Χριστίνα, σύζυγος Νικολάου Αρδάμη. Στην τελευταία της κατοικία τη συνόδευσαν με θεριών ο Νίκος και οι κόρες του Κατερίνα και Ελένη Αρδάμη.

Θερμά συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες των θανόντων.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΗΣ

Στις 4 Οκτωβρίου 2005 εγκαινιάστηκε στην γκαλερί ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ στη Δεξαμενή Κολωνακίου έκθεση καθηγητικών έργων με θέμα «Απεικόνισης ζώων».

Δέκα οκτώ (18) καθηγητές εξέθεσαν έργα τους ζωγραφικά, γηποπτά και κατασκευών με διάφορα υλικά.

Μικρά και αξιοσημείωτα ... Λακωνικά

Νέος χειρουργός στο Νοσοκομείο Μολάων

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Μολάων κ. Μπαλαούρας Πέτρος, στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του Νοσοκομείου για τη στελέχωση, την ανάπτυξη και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της περιοχής, έφερε νέο γιατρό για να στελεχώσει τη χειρουργική κλινική.

Ο νέος χειρουργός ονομάζεται Περβανάς Θεόδωρος και είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. Ως Αγροτικός Ιατρός υπηρέτησε στον Κ.Υ. Ξάνθης, εν συνεχεία ειδικεύτηκε στο Γ.Ν. Γιαννιτσών και στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου θεσσαλονίκης. Εξειδικεύτηκε σε την Χειρουργική Μαστού στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου θεσσαλονίκης, στο οποίο παραμένει ως επιστημονικός συνεργάτης στην Α.χειρουργική κλινική.

Ο κ. Περβανάς μαζί με τον συνάδελφό του χειρουργό κ. Δαφνομίλη, θα αποτελέσουν από τον Σεπτέμβριο τη νέα επεμβατική ομάδα θυροειδούς του Νοσοκομείου μας.

Με βάση της παραπάνω εξειλίξεις το Δ.Σ. αποφάσισε να δημιουργήσει στο Νοσοκομείο μας Ιατρείο Μαστού και Ενδοκρινών Αδένων.

Οι ώρες και οι μέρες πειτουργίας του Ιατρείου θα ανακοινώθουν στο κοινό, στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι προσεχώς θα πειτουργήσει Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Μολάων.

Από Δευτέρα 28/11/2005 έως Πέμπτη 8/12/2005 δεκχευθεί απήσισης των ενδιαφερόμενων νεφροπαθών προκειμένου να καταρτιστεί η πρώτη πλίστα. Τυχόν αιτήσεις κατόπιν της ανωτέρω ημερομηνίας, θα γίνονται δεκτές και θα εξετάζονται συνοπλικά σε επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καθούνται, εκτός από την έντυπη αίτηση που υπάρχει στο Νοσοκομείο, να προσκομίζουν Ιατρικό Σημείωμα, Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Διήπιση θεωρημένη από τη ΔΟΥ της περιοχής τους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, Λυριωτάκη Αναστασία, τηλέφωνο 27320 22374, 22446, 22035.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ



Στις 18-9-205 ο νομάρχης Λακωνίας κ. Κ. Φούρκας παρουσία δήλων των θρησκευτικών, βουλευτικών, στρατιωτικών, διοικητικών κ.τ.π. αρχών, θεμελίωσε το Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Λακωνίας.

Το νέο Διοικητήριο θα αποτελείται από συγκρότημα κτιριακών εγκαταστάσεων (φωτογρ. μακέτας) και θα βρίσκεται σε απόσταση 2,5 χμ. της Εθνικής Οδού Σπάρτης Γυθείου.

4η Αυγούστου 1937 (πριν από 68 χρόνια)

Για τη λεβεντιά και τις χορευτικές τους ικανότητες, ήταν γνωστοί οι Αραχοβίτες προπολεμικά, γ' αυτό τους κάλεσε «η επιτροπή εορτασμών της 4ης Αυγούστου» επί δικτατορίας Ιωάννου Μεταξά, για να χορέψουν στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας. Η χορευτική ομάδα που εικονίζεται είναι η πρώτη που πήγε στην Αθήνα, γιατί ακολούθησε και άλλη τον επόμενο χρόνο. (Και μετά τους «εορτασμούς» ήλθε η λαλάτα του πολέμου).

Από τους Αραχοβίτες της φωτογραφίας ο μόνος εν ζωή είναι ο μπαρμπάτσιος Γιάννης Κυριαζής (Κουτσοδόγιαννης).

Καθιστοί από αριστερά: Παράς Αθαναήλος (της Τριανταφυλλής), που ήταν κλαριντζής, άριστος χορευτής και αθλητής δρόμου. Ιωάννης Πρεκεχές του Παρά, Σωτήριος Διαντζίκης (Καραβίδας), Ιωάννης Σκιούρης (σύζυγος Δημητρούλας Κουτσόγεωργα).

Όρθιοι από αριστερά

Ιωάννης Κυριαζής (Κουτσούδας), Ανδρέας Αθαναήλος (αδελφός του Παρά), Γεώργιος Καρύγιαννης (αδελφός της μαμής Γεωργίας Καρύγιανην), Καρύγιαννης Ιωάννης του Σπύρου και Ανδρέας Καρκαλάτος, ο οποίος ήταν άριστος χορευτής και είχε έρθει από Αμερική με 2θεσιο σπορ αυτοκίνητο (γιος της Γεωργίας Πετρούλια).



6.330.000 ευρώ ο προϋπολογισμός για την «Κατασκευή του Κτιρίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη»

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλης Αβούρη εντάχθηκε στο Ε.Π. Πελοποννήσου 2000-2006 το «Κατασκευή του κτιρίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Σπάρτη» συνοδικού προϋπολογισμού 6.330.000 ευρώ.

Πρόκειται για την κατασκευή του νέου συγκροτήματος κτιρίων που θα στεγαστεί η Σχολή «Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη και βρίσκεται επί των οδών Αρτέμιδος και Πλαταίων.

Το συγκρότημα αποτελείται από ένα διώροφο κτίριο με υπόγειο, το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και αναγνωστήριο και από ένα τετραώροφο κτίριο με υπόγειο, το οποίο θα περιλαμβάνει την διοίκηση της σχολής. Τα κτίρια συνδέονται μεταξύ τους με ένα πυρήνα ημικυκλικής μορφής, όπου είναι το αμφιθέατρο (350) θέσεων.

Η συνοδική δαπάνη των δύο κτιρίων 5.280 τ.μ. περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες, Η/Μ εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου.

«ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΑΓΓΛΙΑΣ»

Όπως είναι γνωστό ιδρύθηκε πρόσφατα στην Αγγλία και στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, Κέντρο Σπαρτιατικών και Πελοποννησιακών Μελετών.

Από τον διευθυντή του Κέντρου κ. W.G. GAVAWAGH εστάλη στο δήμαρχο Σπάρτης κ. Σαρ. Αντωνάκο επιστολή, με την οποία ο ασφόρος καθηγητής, εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη βοήθεια και τη συνεργασία του δήμου κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου που έγινε στη Σπάρτη τον περασμένο Μάρτιο.

Στην επιστολή του ο κ. W.G. GAVAWAGH αναφέρει μεταξύ των άλλων:

Αξιότιμε κύριε δήμαρχε,

Σας απευθύνω αυτή την επιστολή εκ μέρους της ιδρυτικής Επιτροπής για να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και τους πολίτες της Σπάρτης για τις θερμές σας ευχές για την πρόσφατη ίδρυση του Κέντρου Σπαρτιατικών & Πελοποννησιακών Μελετών του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ (Αγγλία). Ακόμη ενθυμούμαι με ευγνωμοσύνη την ευγενική φιλοξενία που μας προσφέρετε κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου που έλαβε χώρα στη Σπάρτη τον περασμένο Μάρτιο. Το Κέντρο Σπαρτιατικών & Πελοποννησιακών Μελετών του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ προσφέρει ποιοπόντια σε τη σερία την ευκαιρία σε δύο σας μας να συνεχιστεί αυτό το ευοίδευτη μιας εξαιρετικής συνεργασίας.

Το νεοϊδρύθεν Κέντρο Σπαρτιατικών & Πελοποννησιακών Μελετών του Νότιγχαμ πλούπον συγκεντρώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο τον μεγάλο αυτό αριθμό των ερευνητών που ασχολούνται με τη Σπάρτη και την Πελοπόννησο, και προσβλέπει να αποτελείται το σημείο αναφοράς των διεθνών επιστημόνων που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. Το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ έχει ήδη συναντήσει στην εγκατάσταση του Ερευνητικού Κέντρου στον κύριο ακαδημαϊκό χώρο του, που θα περιλαμβάνει έναν πλήρως δικτυωμένο τερματικό σταθμό καθώς και χώρους μελετής για τους ερευνητές που θα επισκέπτονται το Κέντρο. Πρόθεσή μας είναι η πρόσκληση διακεκριμένων μελετητών από όλο τον κόσμο, και κυρίως από την Επιβράσσα, να μας επισκεφθούν και να ωφεληθούν από το Κέντρο μας. Τα σχέδιά μας περιλαμβάνουν επίσης την διεύθυνση της ομάδας της ερευνητικής στην προσεχείση.

Μετά την ίδρυση της Επιτροπής, ο Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Μεθυματικών κ. Ξανθάκη, ο Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Μεθυματικών Καραμάνου, ο Μανιάτης Ακαδημαϊκός και στενός φίλος του Ι. Ξανθάκη κ. Γρηγόρης Σκαλπέας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Αστεροσκοπείου Αθηνών και μαθητής του τιμωμένου κ. Χρήστου Ζερέφου, ο Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Μεθυματικών κ. Ευάγγελος Σπανδάρης και εκ μέρους της ομάδας της προσεχείσης στην Επιτροπή.

Επίσημη ημέρα της οποίας πραγματεύεται η παρεμβολή της ομάδας στην